

DE KERK IS HET WAARD OM AAN BIJ TE DRAGEN

Kerkebalans, daar geef je voor

Onder het thema 'Trouw moet blijken' hielden 250 kerkelijke gemeenten in 1972 een eerste landelijke inzamelingsactie. In 1974 bundelden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk hun krachten in de Actie Kerkebalans. Tegenwoordig zijn ook de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap aangesloten bij de Actie Kerkebalans. Ook de Evangelisch Lutherse Kerk, sinds 2004 opgenomen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is betrokken.

Kerkebalans staat voor het behoud van de diversiteit aan kerken in Nederland. Juist door samen te werken maakt Kerkebalans het mogelijk om een krachtig geluid te laten horen. Kostenefficiënt worden voor alle kerken verschillende folders gedrukt. Ter plaatse ingezameld geld komt altijd ten goede aan de plaatselijke parochie of gemeente.

Theo Kraft,
voorzitter College van
Kerkebalansmeesters PGU

Een huis om in te wonen

De Actie Kerkebalans doet ons ook elk jaar stilstaan bij het waarom van het bestaan van de kerk. Waarvoor de kerk in de wereld is en waarvoor zij staat. In dit verband is het goed om nog eens stil te staan bij de kern van het boek 'Een huis om in te wonen' van prof.dr. Gijs. Dingemans, in 1987 uitgegeven bij

het Boekencentrum. Dit werd geschreven aan de vooravond van de PKN om schetsen en bouwstenen voor een Kerk en een Kerkebalans van de toekomst te leveren. De hoofdlijnen daarvan zijn nog steeds actueel. In de kern gaat het volgens Dingemans er om dat de kerk ruimte schept voor het invulling geven aan de gedachte dat God in ons leven en voor de maatschappij van betekenis is. Dingemans is opgegroeid in Delft en daar was de spreuk

van de kerkelijke gemeente daar: 'Delft naar een verborgen schat'.

Inspiratie

Er moet iets zijn dat ons inspireert. Het draait daarbij om God, Christus en het geloof, maar het gaat om de wereld. De cultuur is er niet voor de religie, maar de religie is er voor de cultuur. Daarbinnen spelen de mensen als Gods werktuigen een uiterst belangrijke rol. In een cultuur die in overwegende mate een materialistische cultuur is geworden, heeft de kerk ook goud in handen. De uitleg van Schrift en de traditie is een van de belangrijkste kerntaken van de kerk.

Kennis van de traditie, de geschiedenis van de kerk, van filosofieën en van filosofen en theologen die van binnen en van buiten de kerk hierop van invloed zijn geweest is in dit verband onmisbaar. Van hieruit kunnen individuele personen en groepen van mensen geïnspireerd worden om bezig te zijn voor een diepere betekenis die zin geeft aan het leven en zijn.

Natuurlijk is dit geen sinecure in een stad in deze tijd met al zijn uitdagingen

Bij alle gebreken die ook aan de kerk en zijn mensen kleven, blijft dit een uitgangspunt waardoor de Kerk van God ook een altijd durende eeuwige jeugd heeft die in staat blijft zich te vernieuwen en anderen tot vernieuwing uit te dagen.

Medewerkers, kerkelijk werkers, predikanten en gebouwen

Zoals in alle kerkelijke gemeenten beschikt de kerk in Utrecht over een infrastructuur om de kerkelijke aanwezigheid mogelijk te maken en deze uit te dragen. De kern hiervan wordt gevormd door medewerkers, kerkelijk werkers, predikanten en gebouwen. Samen dragen zij ervoor zorg dat de boodschap kan worden verkondigd en doorgegeven.

Actie Kerkebalans 2009

In de begroting 2008 van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) bedragen de gedane toezeggingen circa € 1,3 miljoen. Voor 2009 hopen wij - ondanks de kredietcrisis - op een zelfde bedrag.

Hiertoe is een specifieke op de situatie van de PGU toegesneden folder gemaakt die bij elke brief voor een bijdrage aan de Actie Kerkebalans wordt gevoegd. De betreffende wijkgemeente staat hierbij centraal. Wij hopen dat zowel de leden die trouw elk jaar hun bijdrage overmaken als de leden die nieuw zijn of verleden jaar geen bijdrage hebben overgemaakt positief gebruik zullen maken van de brief en de bijbehorende acceptgiro. De Actie Kerkebalans vormt de voornaamste inkomstenbron van de kerk. Dat de uitkomsten hiervan mogen bijdragen aan de blijvende waarde van de Kerk.

* Een kerk is van blijvende waarde. Fraaie illustratie van deze slogan bij Kerkebalans 2009 is de Jacobikerk, het eerste tot protestants 'omgedoopte' middeleeuwse kerkgebouw in Utrecht. De foto is gemaakt door Maarten Buruma, die ook het pas verschenen boek 'Levende monumenten' illustreerde.

